

SAMEN ÉÉN

Februari - Maart - April
2024



Kerkblad van de
Protestantse
Gemeente
Vlagtwedde



Voorwoord

Hallo beste lezers,

We zitten weer in een nieuw jaar, 2024.

Samen weer mooie diensten gehad met de kerstdagen en oud en nieuw. We hebben samen een nieuwjaarsborrel gedronken op 14 februari en daarna samen gegeten.

Nu gaan we weer op weg naar de pasen. De paascyclus bijwonen, 4 kerkensten, vind ik persoonlijk altijd heel bijzonder om mee te maken. Dit jaar vieren we op Witte Donderdag het avondmaal ook weer in de kring.

Verder nog een bedankje aan de mensen die elke keer weer kopy inleveren voor Samen één. Zonder jullie kan ik dit krantje ook niet maken.

Veel leesplezier.

Vriendelijke groeten

Janny



Pastoraal werker
Ds. K. Meijer
0599-853917
klaaspastor@ziggo.nl

OVERDENKING.

Op zoek naar Jezus

Het gebeurt steeds weer: een kind dat niet thuis komt. Vermist.. Wat een paniek kan zich dan van de ouders, familie en vrienden meester maken! Als het kind langer wegblijft, gaat er via de sociale media een Amber Alert uit, zodat massaal naar het zoek geraakte kind gezocht kan worden. Vandaag horen we in het evangelie ook over een kind dat vermist is. Zijn ouders, Maria en Jozef, zoeken hem naarstig, **drie dagen lang**. En ze vinden Hem . Gelukkig! In Jeruzalem, in de tempel, tussen de leraren.

Iedere keer als wij samenkomen, gaan we eigenlijk ook op zoek, naar Jezus. Maar waar laat Hij zich vinden?

Waar mogen we Hem ontmoeten?

Kleine kinderen, kleine zorgen, grote kinderen, grote zorgen, zo luidt een bekend gezegde. En inderdaad, daar zit een kern van waarheid in. Alle ouders met kinderen kunnen daarover meepraten.

Kinderen zijn een onuitputtelijke bron van vreugde en het is heerlijk om ze te zien opgroeien, maar je kunt om een kind ook grote zorgen hebben, zeker als ze pubers worden, ja zelfs als ze volwassen zijn. Kinderen hebben een eigen wil en die strijdt niet zelden met wat jij als ouder goed acht. En kinderen gaan hun eigen weg en dat hoeft lang niet altijd de weg te zijn die je zelf voor ogen hebt .

Jezus, 12 jaar is Hij en dat betekent in het Jodendom dat je op de drempel van je volwassenheid staat. Met zijn ouders is Hij op pelgrimstocht naar Jeruzalem om daar Pasen te vieren. Ieder jaar deden ze dat. Zijn ouders waren vrome gelovige Joden die trouw de wet volbrachten. Toen hun kind acht dagen oud was, lieten ze Hem besnijden, en op de veertigste dag brachten ze hun kind naar de tempel om het daar aan God op te dragen. En nu hadden ze naar gewoonte Pasen gevierd in Jeruzalem en waren ze al weer op terugreis. Maar na een dag ontdekken Jozef en Maria dat Jezus zich niet in het reisgezelschap bevindt. Hij is vermist! Ze zijn Hem kwijt. Wat een schrik en consternatie zal dat gegeven hebben! Ze zullen zich vast allerlei verwijten gemaakt hebben. Waarom hadden ze niet beter opgepast? Hadden ze Jezus te veel vrijheid, te veel vertrouwen gegeven? Dat kunnen vragen zijn waarover je je in de opvoeding van kinderen het hoofd kan breken. Je voedt ze op tot zelfstandigheid, opdat ze zichzelf kunnen redden, maar hoe vaak is dat niet balanceren op het scherp van de snede als je dat goed wilt doen?

Maria en Jozef zijn hun kind kwijt. Hij is zijn eigen weg gegaan. En er zit voor hen niets anders op dan terug te keren naar Jeruzalem en Hem daar te zoeken. **Drie dagen doen ze erover.** Dan vinden ze Hem: in de tempel, tussen de leraren. Daar zit Hij als een leerling. Hij luistert en stelt vragen. Luisteren en vragen stellen, dat is de beste leer-methode. Luisteren, open staan, nieuwsgierig zijn, doorvragen. Zo leert Jezus in gesprekken met de leraren de Wet en profeten kennen.

En zo vinden zijn ouders Hem dus, te midden van die leraren die Hem inwijden in de geheimen van God. Want daar is de jonge Jezus op twaalfjarige leeftijd al mee bezig: met de dingen van zijn Vader. Na het verwijt van zijn moeder en heel begrijpelijk is dat: wat heb je ons toch aangedaan? We hebben met angst in het hart naar je gezocht, reageert Hij bijna koeltjes: Maar waarom hebben jullie naar Me gezocht? Wisten jullie niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn? In het huis, maar je kunt het Griekse woord dat hier

staat ook vertalen met : in de dingen. Jezus is thuis in de dingen van zijn Vader. **Dit is trouwens het allereerste woord dat Jezus in het Lucasevangelie spreekt: Hij is thuis bij zijn Vader, want Hij is de Zoon van zijn Vader. Jezus onthult hier zijn afkomst en zijn bestemming!** Ik hoor bij mijn hemelse Vader, ik hoor bij God. Hij is kind aan huis bij God. En dat Hij zijn eigen weg gaat door niet met zijn ouders terug te keren naar Nazareth, maar achter te blijven in Jeruzalem, dat is de eerste daad van Jezus in het Lucas evangelie.

Weet u wat zo bijzonder is aan dit verhaal van de twaalfjarige Jezus? **Het einde van het Lucasevangelie schijnt er al in door!** Dan gaat Jezus namelijk opnieuw naar Jeruzalem, en dat gebeurt opnieuw met Pasen. Hij gaat er zijn levenseinde tegemoet. Hij haat verloren in de dood. Opnieuw vermist! Opnieuw is Jezus kwijt, **en wel drie dagen lang, en opnieuw gaan er mensen op zoek, vrouwen. Maar ze vinden Hem niet!** Zijn graf is leeg en engelen zeggen hun: Waarom zoeken jullie de levenden bij de doden?. Hij is hier niet, Hij is opgewekt uit de dood. En 's avonds zal hij met mensen oplopen, als een vreemde voorbijganger, als een leraar die de Schriften uitlegt, te beginnen bij Mozes en de profeten. En Hij zal herkend worden bij het breken van het brood....! Steeds als wij samenkomen rond zijn Woord en rond zijn tafel, mogen wij ons dicht bij Jezus weten. En als wij Hem zoeken, dan laat hij zich vinden, hier en nu in ons midden, als een leraar die naar ons luistert en ons vragen stelt. En Hij blijkt onze reisgezel te zijn, die met ons optrekt en ons voedt met de dingen van zijn Vader. Zo mogen ook wij kind aan huis zijn bij God.

Met warme groet,
Klaas Meijer



kerkdiensten

datum	tijd	voorganger	collecten
11 febr.	09.30	Ds. K. Meijer Stadskanaal	Kerk KIA Noodhulp
18 febr Koffie	09.30	Pastor C. Dun Veendam	Kerk KIA Binnenl. Diac
25 febr	09.30	Ds. K. Meijer Stadskanaal	Kerk PKN Missionair werk
VB 3 mrt Koffie	09.30	Ds. K. Meijer Stadskanaal	Kerk Grenshof Bellingw Plan Int.
10 mrt	11.00	Ds. J.F. Hoogstede Vlagtwedde	Kerk KIA Zending
13 mrt Biddag	19.30	Ds. K. Meijer Stadskanaal	Kerk KIA Werelddiac
17 mrt Koffie	09.30	Pastor C. Dun Veendam	Kerk KIA Zending
24 mrt	11.00	Ds. B. vd Woude Winschoten	Kerk PKN Missionair werk
28 mrt Witte Donderdag HA	19.30	Ds. K. Meijer Stadskanaal	

datum	tijd	voorganger	collecten
29 mrt Goede Vrijdag	19.30	Ds. K. Meijer Stadskanaal	
30 mrt Stille Zaterdag	21.00	Ds. K. Meijer Stadskanaal	
31 mrt 1e paasdag	09.30	Ds. K. Meijer Stadskanaal	Kerk KIA Werelddiac.
VB 7 april	09.30	Ds. S.B. Rienstra Nieuwwolda	Kerk Sticht. Op Kloet'n Plan Int.
14 april Koffie	09.30	Ds. K. Meijer Stadskanaal	Kerk KIA Zending
21 april	09.30	Pastor T. Huizing Veendam	Kerk Voedselbank Stadswolde
28 april Koffie	09.30	A. Drost Bourtange	Kerk Rode Kruis
VB 5 mei Koffie	09.30	E. de Vries Delfzijl	Kerk KIA Noodhulp
9 mei Hemelvaartsdag	09.30	Pastor T. Huizing Veendam	Kerk Artsen zonder grenzen
12 mei	11.00	Ds. W vd Griend Musselkanaal	Kerk KIA Binnenl. diaconaat

VRIJWILLIGERS

datum	verkeers-regelaars	vrijwilliger zondag
4 febr	Foppe-Dirk Bulder	Bram Wilts
11 febr	Johan Hopman	Hanneke Boels
18 febr	Ludie Boels	Zwaantje Raatjes
25 febr	Sirtje Orsel	Alie Drost
3 mrt	Hennie Smid	Sirtje Orsel
10 mrt	Bram Wilts	Johan Hopman
13 mrt	Gerrit Drost	Foppe-Dirk Bulder
17 mrt	Foppe-Dirk Bulder	Ineke Baarslag
24 mrt	Johan Hopman	Harmien Bruining
28 mrt	Sirtje Orsel	Hanneke Boels
29 mrt	Ludie Boels	Bram Wilts
30 mrt	Hennie Smid	Zwaantje Raatjes
31 mrt	Bram Wilts	Alie Drost
7 apr	Gerrit Drost	Sirtje Orsel
14 apr	Foppe-Dirk Bulder	Johan Hopman
21 apr	Johan Hopman	Foppe-Dirk Bulder
28 apr	Sirtje Orsel	Ineke Baarslag
5 mei	Hennie Smid	Hanneke Boels
9 mei	Bram Wilts	Harmien Bruining
12 mei	Gerrit Drost	Bram Wilts



Kun je niet dan graag
onderling ruilen



Van de Kerkenraad

Open Monumentendag is goed bezocht. Er zijn ongeveer 25 personen wezen kijken naar onze kerk en de schilderijen die tentoongesteld waren door de schildersgroep die de Vledderhof gebruikt als schilderruimte. Ook was er de hele dag door orgelmuziek te beluisteren.

Het kerstconcert van Wiltsangh werd door ongeveer 50 personen bezocht. Ons kerkje leent zich hier goed voor m.b.t. de akoestiek. Op Eerste Kerstdag hadden we een dienst, waarin DINDUA haar medewerking heeft verleend.

Op de "gemeentezondag" op 14 januari hebben we na de dienst gezamenlijk koffie gedronken, geproost op het nieuwe jaar en daarna samen heerlijke boontjesoep/snert met roggebrood en spek gegeten.

We zijn naar de afscheidsdienst van ds. Van der Woude uit Winschoten geweest. Die is met emeritaat gegaan, maar komt nog wel preken.

Mevrouw Ellen Peersma is als nieuwe predikant in dienst van de classis getreden. Als gemeente kunnen wij een beroep op haar doen.

De komende tijd gaan we ons bezig houden met de financiën van de kerk, samen met het college van kerkrentmeesters. Op de gemeenteavond op 13 maart kunnen we er samen naar kijken en er over praten. Hoe gaan en kunnen we als kerk samen verder. We hopen met elkaar ons kerkje in de Weite in stand te kunnen houden.

Alie Drost



Mutaties:

- Vertrokken met gezinsattestatie naar Onstwedde:
familie Koster-Blom, Dorpsstraat 5a,
9591 AR Onstwedde.
- Binnengekomen met belijdenisattestatie van
Warffum-Breede-Usquert:
de heer A. Pranger, De Vennen 68,
9541 LC Vlagtwedde.

Oproep:

Religie RTV Westerwolde is dringend op zoek naar mensen die een programma willen presenteren. Ook mensen achter de knoppen, voor de techniek, kunnen we goed gebruiken. Onze programma's zijn op de zondagmorgen en de maandagavond. Nadere informatie kunt u verkrijgen bij ondergetekende!

Gert Wubs
06-20053870
Kerkenteam Radio Westerwolde
Mail: kerkenteamradiowesterwolde@gmail.com



Vraag??

De kerkenraad is van plan om bij de vermelding van de verjaardagen van 70+ ook de adresgegevens en de leeftijd van de jarigen te vermelden.

Gemeenteleden die dan eventueel een kaartje zouden willen sturen, hebben alle gegevens direct bij elkaar.

We kunnen ons wel voorstellen dat niet iedereen dit een goed idee vindt, maar hopen toch dat u het er mee eens bent. Vindt u dat het toch niet kan en mag, wilt u dat dat aangeven aan de kerkenraad.

U kunt dan mailen naar gerrit.alie@kpnmail.nl.

Alie Drost.

Hallo allen,

In verband met onze verhuizing naar Onstwedde, willen wij langs deze weg u allen bedanken voor de fijne tijd die wij hebben gehad in de gemeente van de kerk in de Weite.

Wij gaan een nieuwe tijd tegemoet in Onstwedde. Dat zal vast goed komen.

Wij wensen u/jullie alle goeds.

Vriendelijke groeten
Gerrie en Bertha Koster





Vrouwendag

Nodig je vriendin, zus, buurvrouw uit en kom gezellig op

16 maart 2024

naar Onstwedde voor een inspirerende ontmoetingsdag met andere christenvrouwen.

Geheel verzorgde dag met o.a. een lezing van Bert Noteboom, mooie liederen en leuke workshops.

Aanvang 10.00 / Afsluiting rond 14.30

Inloop vanaf 9.30 met koffie en lekkers

Kosten €17,50 met uroegboekkorting vóór 16 februari

Daarna € 20,00. Opgave mogelijk tot 16 maart.

d'Ekkelkaamp, Kerklaan 7, Onstwedde

Gratis parkeren voor de deur

Ga naar www.vrouwendag-onstwedde.nl

voor meer informatie en opgave

We kijken ernaar uit jullie te ontmoeten!

Hervormde vrouwenverenigingen Ruth en Martha

Email: info@vrouwendag-onstwedde.nl

Tedereen is van harte welkom

Onverschilligheid

Ik heb altijd geloofd dat het tegengestelde van liefde niet haat is, maar onverschilligheid.

het tegengestelde van kunst niet lelijkheid maar onverschilligheid,

het tegengestelde van leven niet dood, maar onverschilligheid jegens beide;

het tegengestelde van vrede niet oorlog, maar onverschilligheid jegens beide;

het tegengestelde van cultuur, schoonheid, edelmoedigheid is onverschilligheid, dat is de vijand.

Elie Wiesel

(ingezonden door Ineke Baarslag)

Opbrengst Collecten

1 okt 2023	Kerk 55,85	PKN Kerk & Israël Plan Int.	38,90 26,00
8 okt	Kerk 37,60	PKN Missionair werk	37,45
15 okt	Kerk 43,40	Stichting op kloet'n	34,80
22 okt	Kerk 43,10	KIA Werelddiaconaat	48,80
29 okt	Kerk 40,40	Voedselbank stadswolde	149,20
1 nov	Kerk 37,20	KIA Zending	31,40
5 nov	Kerk 54,80	KIA Zending Plan Int.	50,50 51,50
12 nov	Kerk 50,66	KIA Israël en Gaza	263,20
19 nov	Kerk 51,00	Stichting Inlia	45,30
26 nov	Kerk 114,15	PKN Pastoraat	96,70
3 dec	Kerk 31,75	KIA Kind in de knel Plan Int.	38,55 54,60
10 dec	Kerk 62,20	KIA kind in de knel	62,10
17 dec	Kerk 41,00	KIA Binnenl. Diaconaat	37,70
24 dec	Kerk 55,30	PKN Kinderen en Jongeren	49,20
25 dec	Kerk 78,20	KIA Kindin de knel	70,51



Bijbeluurtje



Datum	Voorganger	Medewerkers
1 febr	Mevr. Groenbroek	Mevr. Koskamp, Raatjes, Dhr. Wilts
9 febr	Mevr. H. Begeman	
15 febr	Ds. J.F. Hoogstede	
22 febr	Dhr. H. Wolfs	
29 febr	Mevr. A. Drost	Mevr. C en G Bulder, Slim
7 mrt	Mevr. G. Veldhuis	
14 mrt	Mevr. K. Kuper	
21 mrt	Dhr. J. Kirchner	
28 mrt	Ds. Admiraal	Mevr. Greven, Dhr. Smit
4 april	Mevr. H. Begeman	
11 april	Ds. J.F. Hoogstede	
18 april	Dhr. H. Wolfs	
25 april	Ds. Lagendijk	Mevr. Koskamp, Raatjes Dhr. Wilts
2 mei	Mevr. G. Veldhuis	
9 mei	Hemelvaartsdag	
16 mei	Mevr. K. Kuper	
23 mei	Dhr. J. Kirchner	
30 mei	Ds. Noorlander	Mevr. C en G Bulder, Slim

Bloemen wegbrengen

4 febr	Zwaantje Slim en Bram Wilts
11 febr	Hennie Smid
18 febr	Zwaantje Raatjes
25 febr	Ingrid vd West
3 maart	Harmien Bruining en Ada Koskamp
10 maart	Voor de organist
17 maart	Bram Wilts en Zwaantje Slim
24 maart	Zwaantje Raatjes
31 maart	Ingrid vd West en Hennie Smid
7 april	Bram Wilts
14 april	Harmien Bruining
21 april	Ludie Boels en Zwaantje Slim
28 april	Harmien Bruining en Hennie Smid
5 mei	Ada Koskamp
12 mei	Bram Wilts en Zwaantje Slim
19 mei	Zwaantje Raatjes en Bram Wilts
26 mei	Ingrid vd West



Jarigen 70 +

2 febr	Dhr. J. Speelman
3 febr	Mevr. M. Volders - Broesder
3 febr	Mevr. H. Boels-Folkers
7 febr	Dhr. F.J. Pothoff
15 febr	Mevr. E Kraima - Blauw
1 maart	Dhr. B. Wilts
3 maart	Mevr. A. Hazebroek
18 maart	Dhr. L. Boels
18 maart	Dhr. R.J. Huisman
26 maart	Mevr. J. Smid-Meulman
1 april	Dhr. W. Oosterveld (schoolstraat)
1 april	Mevr. R. Westers-Beute
9 april	Mevr. T.C.J. Potthoff-Eefsting
19 april	Dhr. K. Meijer
24 april	Mevr. J. Oosterveld-Bessembinders
26 april	Mevr. Z Raatjes-Mulder
27 april	Mevr. Z. Slim-Vrolijk



Op de maandagavond na uw verjaardag wordt er een lied aangeboden via radio Westerwolde. Het is in het programma "Muziek voor het hart" van 20.00 tot 22.00 uur.

Lied van de maand februari 2024

221 Zo vriendelijk en veilig als het licht

(voor tekst en melodie, zie uw liedboek!)



Deze keer een lied uit 1962 van **Huib Oosterhuis** (1933-2023) op een al bestaande melodie van **Bernard Huijbers** (1922-2003). Het is een van de meest gezongen liederen van Oosterhuis, en waar de meeste liederen van de maand onbekend zijn, vond ik dit lied zó mooi dat ik het toch graag een keer vol in het licht wil zetten als Lied van de maand.

Tijdens zijn studie Nederlandse taal- en letterkunde in Groningen (van 1958-1961) was Oosterhuis als 'weekend-oppas' verbonden aan het Maartenscollege, een katholieke middelbare school annex internaat voor jongens, met een eigen kapel. De wekelijkse vieringen, in het Latijn, waren niet zo geliefd bij de jongens. Een van de paters vroeg Oosterhuis daarom om **nieuw materiaal**, 'iets met de Bijbel, eigentijds en in het Nederlands'. Het eerste lied, *Zolang er mensen zijn op aarde*, ontstond op een zondag in november 1959, op de fiets, tegen de wind in, van Winsum naar Groningen. Daar werd het in haast opgeschreven en 's avonds tijdens het lof gezongen, begeleid door een saxofoon, op de melodie van *O Heer, Gij zijt mijn god en here*'. Er volgden nog zo'n tien liedjes, op oude, betrouwbare melodieën.

Midden 1960 begon zijn samenwerking met componist-medebroeder-jezuïet Bernard Huijbers, en in advent 1960 met leermeester **Jan van Kilsdonk**. Oosterhuis bedelde bij hem om lessen exegese. Die kreeg hij, Huib maakte aantekeningen en van wat hij begreep, maakte hij wekelijks een liedje.

De vraag om nieuw materiaal werd de start van Oosterhuis' **roeping** 'als lieddichter taal te vinden voor wat in woorden niet of nauwelijks te zeggen valt'.

Ons Lied van de maand, *Zo vriendelijk en veilig ...* zou (tegelijk met *Hij die gesproken heeft een woord dat gaat*) al net zo bijzonder ontstaan zijn als Oosterhuis' eerste lied: óók in Groningen, óók tijdens een fietstocht, in augustus 1962, toen hij hevig verliefd was. Het lied werd opgenomen in

zijn eerste liedbundel (1964) en het werd in de loop der jaren in meer dan 20 andere bundels in (bijna) de volle breedte van kerkelijk Nederland overgenomen.

Het lied gaat over **de bescherming die God ons wil geven**, en over **hoe God is**. Daarbij wordt in beelden en vergelijkingen gesproken: God is als het **licht**, vriendelijk, veilig... (zie bv. Psalm 27: 1-2; Jesaja 59:9b, Johannes 8:12). God is als een **mantel**, (zie Psalm 104:2 en Jesaja 60). Maar écht kennen? Nee... dus zegt de dichter ook: ik zoek zijn aangezicht, ik roep zijn naam, bestorm hem met mijn vragen (zie Psalm 27:8-9a, Numeri 6:25, Exodus 3:14, Deuteronomium 32:3, Genesis 32:30).

In vs.1, r.6 spreekt de dichter God rechtstreeks aan: Wil mij behoeden en op handen dragen (zie Psalm 91:11-12).

In vs.2, r.1 en 3, vraagt de dichter zich af: Want **waar ben ik, wie zou ik worden** – als God niet over mij waakt, als God mij niet opvangt als ik val? (Zie Psalm 16:8b; 23:4 en 121:3a en Deuteronomium 32:11). Zonder Hem (r.6) is er geen sprake van 'echt leven'.

Vs.3 is niet minder krachtig dan vs.1 en 2... Als God Zijn woord spreekt (verwijzing naar de schepping 'God sprak'), als God vreugde ontsteekt (verwijzing naar God als het licht, het aansteken van het licht van de Paaskaars in de liturgie, misschien ook zelfs het vuur/ de geest van Pinksteren), als God mijn brood is (verwijzing naar eucharistie/ avondmaal, Johannes 6:35), dán komt er wat op gang. Dán komt er leven in: vertroosting, bevrijding, vrede, vreugde zonder einde, liefde, ja zelfs 'de ziel van mijn gebeden'. God is **de bezieler**, de innerlijke kern, bron en doel van het gebed. De ziel geeft leven aan de mens en hartstocht - de gelovige aanvaardt God als de oorsprong van zijn wezen. Dit lied draait om de tekst, en die tekst leest haast als een **belijdenis**.

Wat bijdraagt aan de zeggingskracht van dit lied zijn de vele 'talige' vondsten.

Daarin laat **Oosterhuis** zich als dichter kennen!



Vriendelijk en veilig, zo klinken ook de woorden van dit lied:

Vs.1: vriendelijk, veilig, vragen; mantel, mij, mijn, maakt; zo (3x), zoek en zijn.

Vs.2: want, waar, wijd, waakt, wie, worden, waart; val, vangen, verlangen. Ook: wijd en zijd; lief en leed.

Vs.3: woord, wil, wees, zowaar; vertroosting, bevrijdt, vrede, vreugde, vandaag.

Verder zeer veel ei/ij-klanken (mn. vs.1 en 2) en veel a/aa (mn. vs.1, iets minder in vs.2).

Bernard Huijbers schreef de **melodie** van dit lied al eerder, nl. voor de laatste drie verzen (64, 65 en 66) van Psalm 119 in de berijming van Jan Wit. Die drie verzen zijn als zelfstandig lied onder de titel '*Een smekeling, zo kom ik tot uw troon*' opgenomen in o.a. de bundel *Gezangen voor Liturgie* (1984 en 1996). De melodie is 'hergebruikt' voor maar liefst vier liederen van Oosterhuis, een van Ria Borkent, een van André Troost en een van Jaap Zijlstra.

De melodie 'draagt' de tekst, is **dienstbaar**, eist niet de aandacht op. Oosterhuis zelf zei, dat - met het lied *Een smekeling in gedachten - Zo vriendelijk en veilig* niet te snel, niet te ferm of een toon hoger gezongen moet worden gezongen. Iets van de nederige onderworpenheid van de smekeling zal erin door moeten klinken.

Anton Vernooij zegt het op de site van het liedboekcompendium ongeveer zo: het is **getoonzette declamatie**. Dat moet met overtuiging gebracht worden, **de gemeente krijgt hier een hoofdrol**, zij moet het lied 'maken'. Het lied komt pas tot klinken door een grote persoonlijke, innerlijke betrokkenheid bij de tekst. Warm aanbevolen, dus!

Vriendelijke groet, Marjan Pierhagen

Gebruik gemaakt van de websites:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Huub_Oosterhuis<https://kerkliederwiki.nl/>

<https://www.liedboekcompendium.nl/lied/221-zo-vriendelijk-en-veilig-als>

<https://www.liedboekcompendium.nl/lied/221-zo-vriendelijk-en-veilig-als>



VOEDSELBANKEN.NL

Voedselbank Stadswolde

We hebben vanuit de voedselbank de vraag gekregen of we mee willen doen om producten in te leveren vanaf een lijst die zij samengesteld hebben. Deze lijst is naar alle kerken enz. gegaan die voedsel voor hun inzamelen. Zo krijgen zij van 1 product veel binnen en hoeven ze deze dan niet bij te kopen. Dit werkt voor hun makkelijker.

Natuurlijk willen wij daar aan mee doen, dus hieronder de lijst voor het komend jaar. Dus alleen maar dat product inleveren op de eerste zondag van de maand.

Houdbare producten inzameling 2024.

Maand	Product
Februari	Crackers / beschuit (volkoren)
Maart	Houdbare melk, 1 liter
April	Macaroni / Spaghetti 500 gram / Pastasaus
Mei	Broodbeleg
Juni	Zilvervliesrijst 500 gram
Juli	Blik/potgroenten 800 gram
Augustus	Vlees of vis in blik
September	Ontbijtgranen (muesli, havermout)
Oktober	Chocolade melk, 1 liter
November	Zuurkool
December	Aardappelpuree

Agenda

Punten voor de agenda in de volgende SE voor de sluitingsdatum melden!

Graag compleet met dag, datum, tijd en plaats

Janny Orsel, tel: 0599-354358 - deorsels@gmail.com

12 febr	Pastoraal team	19.30 uur
4 maart	Kerkenraad	20.00 uur
13 maart	Gemeenteavond	na de kerkdienst

Kijk ook in de **Protestantse Kerkbode**, er is elke week een groot aanbod van bijzondere vieringen in onze provincie.

**JEZUS
HIJ KWAM
HIJ STIERF
HIJ OVERWON**

visje

www.pknvlagtwedde.nl



Samen Eén

Redactie

- * Janny Orsel
Vledderkamp 62 - 354358

technische verzorging

- * Afeer Druk&Print-Winschoten

bezorging

- * diverse vrijwilligers
- * coördinatie : Arie Slim
Molenkampweg 3 - 312596
a.slim@planet.nl

Kopij

Sluitingsdatum volgende uitgave:

14 april

Via e-mail of geschreven of getypt bij Janny Orsel.

Vledderkamp 62
deorsels@gmail.com

Inhoud van dit nummer

2. Voorwoord
3. Overdenking
6. Kerkdiensten
8. Vrijwilligers
9. Van de kerkenraad
10. Mutaties / oproep
11. Vraag en Bedankje
12. Vrouwendag
13. Gedicht
14. Opbrengst collecten
15. Bijbeluurtje
16. Bloemen wegbrengen
17. Jarigen 70+
18. Lied vd Maand
21. Voedselbank Stadswolde
22. Agenda
24. Gedicht

Groninger Kerkbode

Kopij voor onder kopje "Vlagtwedde" kunt u in de even weken uiterlijk op Zaterdag voor 19.00 uur inleveren bij Janny deorsels@gmail.com

De Vledderhof
tel: 0599-353356
Koster(es)
tel: 0599-354358

Ik geloof in Gods scheppende kracht
en in de macht van mensen,
die een hemel op aarde maken.
Ik geloof in liefde en aandacht tussen mensen,
in het goede tussen mensen
mensen die je vooruit kunnen helpen.
Ik geloof in vechten voor jezelf als dat nodig is.
Ik geloof in mijzelf omdat ik al zoekende merk,
dat ik meer kan dan ik dacht en daaraan groei;
zonder geloof in mijzelf, voel ik mij onzeker.
Ik geloof in mijzelf, omdat ik er ben
en ik voor anderen iets kan en mag betekenen.
Ik geloof in de Weg van de man van Nazareth
en in de kracht van Bijbelverhalen.
Ik geloof in Gods nabijheid als een mantel om mij heen,
die mij tot over de dood omhult.
Eigenlijk geloven we in een niet te omschrijven God.

Geloofsbelijdenis, samengesteld door vrouwen uit een
vrouw-en-geloof-groep

